

Ude fra landet august 2004.

Ja så er der igen gået et kvartal sommer, som man siger, men det har været kølig med blæst og nogen regn, dog ikke på de rigtige tidspunkter, set med bondemandens øjne. Jeg har da også haft den selvkørende vandmaskine med 300 m slange, ude i år, den havde ellers stået 2 somre i laden og ikke været i brug. Der var da også flere ting der skulle ses til på maskinen og på den jordledning, som blev gravet ned i sidste halvdel af halvfjerserne, dog mest pakninger og den slags.

Vi har herude på landet haft mange naturoplevelser, både her i Birkild og på vores mange turer rundt omkring.

Weekendophold på Viksø Feriecenter ved Hanstholm, hvor Tove og jeg prøvede at spille golf. Jeg tror godt, man kunne få lyst til det, vi så selvfølgelig også den store Tyskerkanonstilling ved Hanstholm, med den flotte udsigt over havet.

Vi har besøgt vennerne i Hjerm, Peder og Ruth, flere gange, de har haft gårdbrand i efteråret og nu står der flotte istandsatte bygninger og nybyggeri næsten færdig. Vi lavede en flot rejsekrans af blodbøgens blade, de trængte til at få de nederste grene og blade fjernet, så kan vi bedre køre og slå græs med plæneklipperen under træet.



Grunlovsdag den 5.juni, var vi til dyrskue i Lemvig. Det foregår på flyvepladsen i Rom, dog var der stadigvæk plads til flyvning og der er meget andet end dyr: store traktorer og mejetærskere ja næsten alt til landbrug. Der var 3-4

forskellige foder stofforetninger, gamle amerikanske biler og jeg tror der var 15-20 gamle Nimbus motorcykler, med og uden sidevogn. Flotte sortbrogede køer og kvier og flere forskellige kødkvægsracer. Der var Cevilforsvaret, som lavede mad og en stand med Hjemmeværnet samt et stort kræmmermarked.

Der var bilsælgere fra flere byer, jo der var mange ting at se på, der blev forresten også sået korn med heste og en gammel såmaskine + meget mere.

Når man er til dyrskue i Lemvig, møder man mange fra Asp og Linde ja flere naboer fra Birkild.

Kl. 13 kørte vi til Hurup i Thy, der var også dyrskue og maskinudstillinger. Der var flere gamle petroliumsmotorer, som jeg var meget betaget af, når de stod der i tomgang stille og rolige med deres TØF-TØF.

Den 7.juni var Tove og jeg til guldbryllup i Holstebro, det var Tove's moster og onkel Frida og Peder Søbjerg, der havde været gift i 50 år.

8.juni havde jeg fat i det mørke svejseglas, for at se mod solen, det var et flot syn, at se planeten Venus's vandring hen over solskiven, som en lille prik. Sidste gang det skete var i 1882, og første gang det blev opserveret var i 1639, hvor de ellers ved det fra?

Vi var i Skanderborg den 11.juni, Rita blev 33 år og vi havde en god dag sammen med familien.

Den 13.juni havde vi min søster Christa Gasseholm fra Struer med til sommermøde på Møltrup Optagelseshjem ved Vildbjerg, det var forstanderen Henrik Stubkjær fra diakonhøjskolen i Århus, der talte,



der var ca.2000 mennesker og vejret var dejligt med 25 grader og sol. Der blev drukket kaffe både ude og inde og det var et flot kaffebord, men jeg sad nu i mit stille sind og hissede mig op, sådan for mig selv, for omme på avlsgården var man igang med aftenmalkningen af over 50 køer, tror jeg, og så sad man med TYSK fløde ved alle bordene, men sådan er der jo så meget man ikke rigtig forstår.

Midt i juni havde vi min kusine boende nogle dage og børnebørnene har sovet her flere nætter. 18.juni havde vi hjemmевærnsfamilieaften med orienteringsløb, mødestedet var ved DLG's høje silo på Struer Havn, så blev de kørt i hold på 3-4, uden for Struer på Sarpsborgvej og så skulle den flotte natur på gang- og cykelstien langs Kilen, og den flotte udsigt nydes medens man gik, forbi lystbådehavnen, Sarpborgpigen med mågen,(skænket af byen Sarpsborg i Norge). Efter turen gik turen i bil til Birkild, hvor vi havde bål med pølser og kaffe med kringler + kammerat-

ligt samværd.

Lørdag den 26.juni var Tove og jeg til landsskue i Herning, Tove skulle sælge is for Familie og Samfund, men vejret var køligt med byger, så der var ikke ret meget salg, jeg gik så alene rundt og så på alle dyr og maskiner og havde mange oplevelser.

Børnene har været hjemme, de klippede hæk og tyndede ud i mange træer, vi fik kørt hø i minibikballer og fik lavet varpballer, men som Kaj Smed siger, da vi havde små baller, var det meget sjovere, der skulle køres 6000-7000 baller ind i hø og halm, der var liv, med nogle børn trillede baller i rækker Rita og Poul lagde på, Knud Smed, Ove Rasmussen, Linde, Herluf Nielsen, Fousing og Toves far Johannes Sakariasen, var gerne dem, der sådan var og hjælpe. Der skulle læsses af i laden, Tove havde næsten rigelig at gøre med at lave mad, for det var for det meste om aftenen de kom og hjalp og så var der de 50 køer som skulle malkes + ungkreatuerne. Nej så er det nemmere at køre de 100 bigballer ind, som vi selv har i dag, dem kan jeg ikke selv bruge alle sammen, for øjeblikket har vi kun 17 kvier.

I år er det 20 år siden at Linde Andelsmejeri blev lukket (bygget i 1937) og så den 25.juni 1984 begyndte vi at levere mælk til Holstebro, til Mejeriselskabet Danmark.

»Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan sætte vores præg på den«

Vi har også været en tur i Sverige, vi kørte hjemmefra søndag den 11.juli 10,15, min søster Christa Gasseholm fra Struer var med. Jeg havde nok p.g.a. leg med børnebørnene den 9. fået lidt ondt i ryggen. Vi kørte så op til min søster og svoger Karen og Herman, over alle de flotte broer, de lange motorveje, hvor man nogle steder må køre 130 km. i timen (før 1973 var der fri hastighed på motorvejene i DK), men ak og ve, tirsdag blev det for meget med ryggen, så vi kørte hjem, og er nu i gang med reparationen hos læge - fysioterapeut - kiropraktor.

Ellers har sommeren budt på friske jorbær, hinbær, squasch, store flotte gullerødder, løg m.m., vi har også været i Kærgårdsmølle bakker for at plukke blåbær, sammen med Vera og Aage fra Holstebro.

31. juli var der en stor flot hvidspættet musevåge i drivhuset, jeg ringede til naturskolen, men Henning Givskov havde ikke tid til at komme, vi fotograferede den flere gange, smed den op i luften og væk var den.

Vi har selvfølgelig også set TV: EM - fodbold - Tur De France - tennis - kongefamilien i Grønland - kronprinseparret Frederik og Mary på sommertogt med Kongeskibet i Århus, Ålborg, Odense og Sønderborg.

Og nu anden uge i august er termometeren igen under 30 grader, høsten af vinterbyg er overstået + raps og der er flere, der har høstet hvede. Vi har igen i år solgt alt kornet på roden til Erling Kjær, Linde, så kun halmen skal bjerges. Det er nu for meget til det antal kvier vi har, men jeg regner med, at noget kan sælges til vinter eller til foråret.

Et par duer er igen begyndt at ruge over ladeporten, så vi ser om der kommer dueunger, men der er en flyven af skov- og tamduer hele tiden, de drikker vand i søen.

Fortsat god sommer og efterår.



Erik Bech Jakobsen