

Landmand har skrevet dagbog hver dag i over 60 år

Da Erik Bech Jakobsen blev 13 år, begyndte han at skrive dagbog. Det har han gjort lige siden. I dag er han 77 år, og han skriver stadig - både bøger og dagbøger.

Af Torben Worsøe
two@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 47



Alle pigerne havde en dagbog - med lås på. Sådan en fik Erik Bech Jakobsen også - men låsen har han aldrig brugt. »Pigerne havde så mange hemmeligheder og hviskede og tiskede. Jeg havde ikke noget, der var hemmeligt,« fortæller Erik Bech Jakobsen, der voksede op på den lille Limfjordsø, Venø.

Hans far og mor drev et lille landbrug med fem - seks køer, men da Erik var seks år gammel, døde hans far af en hjer-tefejl.

»Mine storebrødre og min mor drev landbruget videre i nogle år, inden de solgte det i 1952,« fortæller Erik, der skildrede den hverdag, der i dag kan forekomme barsk, i sine

dagbøger.

En stor del af dagbøgerne er udgivet i bogen »Sådan var det! En bondekarls dagbog 1953 - 1966«.

Dagbøgerne er skrevet i ringbindskalendere - i begyndelsen var de små, men nu er de større.

»Så der er plads til mere,« griner Erik, der stadig skriver alle dagligdagens begivenhe-

der ned i hånden i de nu lidt større kalendere.

Senere skriver han dagbøgerne ind på en computer.

Forfatter

Udgivelsen af dagbøgerne finansierede han selv, men det viste sig at være en god investering. Indtil videre er der solgt 3.500 af oplaget, og det førte også til, at han fik mod på at

udgive andre bøger.

»Birkildboerne« hedder en anden bog, som handler om det område ved Holstebro, hvor han og Tove har drevet landbrug siden 1966.

Nu var det ikke længere sine egne erindringer men andres, han var interesseret i og skrev ned. Alle beboerne på vejen blev besøgt og deres historie fortalt i bogen.

Dagbøgerne fylder rigtig mange bind. I begyndelsen i rigtige dagbøger med lås på, i de sidste mange år i ringkalendere. Og både de - og meget andet - er gemt hos Erik Bech Jakobsen. Foto: Torben Worsøe.

»En Venødrengrs erindringer« er den tredje af de bøger, som Erik Bech Jakobsen har skrevet.

Kongeskibet lagde til

Stort og småt om livet på den lille ø udgør bogens indhold, men et særligt afsnit handler om den 22. juni 1955.

Kongeskibet Dannebrog var på sommertogt i Limfjorden. Uden for Veøby kastede det anker, chaluppen blev sat i vandet og sejlede ind i Venø havn

- helt uanmeldt.

Frederik den 9., dronning Ingrid, de tre små prinsesser og et mindre følge aflagde besøg på øen.

Kong Frederik ville gerne låne en telefon, og det fik han selvfølgelig lov til, og eftersom telefoncentralen var bemandet, varede det ikke længe, før rygten om kongefamiliens besøg havde spredt sig.

»På et tidspunkt spurgte sognefogeden, om ikke kongefamilien ville med hjem og have en kop kaffe - og jo tak, det ville de da gerne,« fortæller Erik Bech Jakobsen i sin bog.

Der blev sendt bud efter Herluf Thoustrup, der havde en Willys Jeep og en lille vogn. Den gjorde han klar med tæpper og sæder, og såtog han på udflugt med hele kongefamilien.

Landmanden

- Efter at have forladt Venø har Erik Bech Jakobsen tjent på ti forskellige gårde, inden han og Tove slog sig ned på to gårde ved Holstebro.
- Siden han var 13 år, har han skrevet hver dag - dagbøgerne er udgivet på hans eget forlag.
- Bøgerne kan købes hos ham selv eller forhandlere. Se mere på www.birkildvej.dk